



### Tijden van verandering

In de gelijkenis van de zaaier staat: *door zorgen, rijkdom en de genoegens van het leven kun je gaandeweg verstikt raken, zodat je geen vrucht draagt.* (Luc 8)

Dit zijn veranderingen, die haast ongemerkt gaan, maar veel impact hebben. Er is geen vrucht meer. Tenminste, niet de vrucht die de landman verwacht.

Toen ik bovenstaande las, schrok ik wel even van het woord 'gaandeweg'. Heel sneaky, haast ongemerkt kan dit gebeuren. Meegezogen worden in alle problematieken (oorlogen, milieu, bestaanszekerheid, waan van de dag) van vandaag en/of verdrinken in de welvaart. Goed om dan even in de spiegel te kijken.

Ook in de Christelijke wereld zien we de tijden veranderen. Kerken die leeg lopen, verkocht worden of waar de gemiddelde leeftijd sterk omhoog gaat.

Het is goed om te kijken of en waar de verstikking plaats vind.

Wanneer er tijden van verandering zijn, kan het ook tijd worden voor verandering. Blijf niet leunen op oude paden. Als ik google op tijden van verandering kom ik op veel hulp sites die je graag willen helpen. Blijkbaar is het heel moeilijk om echt nieuwe wegen in te slaan. Soms moet je zelfs tegen de stroom in.

Ongeveer 20 jaar geleden ervoeren we in Ureterp en omgeving een krachtige werking van Gods Geest. Wij zijn met elkaar gaan bidden en wilden Jezus volgen als zijn leerlingen. Van het één kwam het ander. Zo ontstond er een nieuwe bron om mensen te bereiken met de liefde van God in de naam van Jezus en de kracht van de Heilige Geest. Vol vertrouwen op God, dat Hij ons zou leiden en zou voorzien. En dat is gebeurd en nog steeds. Daaruit is Stichting Unite in Christ ontstaan en zijn we geleid op nieuwe wegen. Samen bidden samen zoeken naar Gods plan. Om te bouwen aan Zijn Koninkrijk, medewerkers zijn!

We merken opnieuw dat het verlangen en de honger groeit naar het levende Woord. Mensen zijn op zoek naar een frisse bron, want het leven lijkt voor steeds meer mensen verstikkend te worden en de bronnen van deze wereld blijken uiteindelijk leeg te zijn. Tegelijk zien mensen levens veranderende veranderingen in hun omgeving. We merken het binnen Unite in Christ ook aan de groei in de onderdelen: Noordemannen, Lifeschool, die een krachtig en vernieuwend seizoen achter de rug hebben, Pinksterfeest 316, waar de netten dreigden te scheuren, Dorpen en gebed, Hope for frysland, Daken voor Armenië en Noordervrouwen. We horen en zien dit ook op veel andere terreinen en plekken. Herken je het?

Tijden van verandering. Ze ontstaan onder de leiding van de Heilige Geest, die op Pinksteren uitgestort is op iedereen. Hij is dezelfde, nog steeds. Dat hebben we gemerkt! Nieuwe bronnen, nieuwe werkplaatsen van Gods Geest.

Kijk eens om je heen op de plek waar je woont. Misschien ontkiemt er al iets of is het tijd voor verandering. Zoek elkaar eens op, heb het er over. Neem anders gewoon eens contact op. Een gesprek of gebed in de naam van Jezus kan alles veranderen. Zie de vrouw bij de bron in Joh 4. Het hele dorp liep uit en wie weet:



Ps 84:12; *Genade en glorie schenkt de Heer, Zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan!* Wat een prachtige belofte

## NOORDERMANNEN

### Met hart en ziel

Dit is het nieuwe thema voor het komende Noordermannen seizoen. Per 1 september start we een nieuwe serie mannenavonden waarin we een reis gaan maken met mannen die met hart en ziel ergens voor willen gaan. Die hun hart en/of hun ziel weer mogen ontdekken, en dan ontdekken hoe ze de Koning hiermee mogen leren kennen en volgen.

Vanuit o.a. 2 Kronieken 15:12 en Jeremia 29:13 worden we aangespoord om alles te geven. Ook in het Nieuwe Testament vinden we dit terug in het grootste gebod (Mt.22:36 e.v.). Wat een uitdaging voor ons allen in de tegenwoordige tijd.

Komend seizoen gaan we ons richten op die uitdaging. We zien uit naar de lessen die God ons gaat geven en de stappen die we als mannen kunnen en mogen gaan zetten. We hebben een mooie groep sprekers die ons op de avonden gaan meenemen in dit thema en leren hoe we met hart en zien mogen gaan leven.

Alle mannen zijn welkom. Je mag een keer langs komen, maar liever zien we je het gehele seizoen meedoen. Op onze website vind je meer info over Noordermannen en de locaties (onder andere de adressen en de agenda).

[www.noordermannen.nl](http://www.noordermannen.nl)

Hieronder zie wanneer de locaties hun eerste avond weer hebben:

07 september: Veenklooster + Nijega  
 12 september: Leens  
 13 september: Heerenveen + Leeuwarden + Ureterp  
 20 september: Nij Beets + IJlst + Dokkum + Oldekerk + Hoogeveen

Doe mee! Je staat er niet alleen voor, samen zijn we sterk.

Namens het kernteam Noordermannen,  
 Timothy van de Vliet & Rob van der Hoek

NOORDERVROUWEN  
 staan voor vrouwen die  
 Jezus willen volgen,  
 met Hem en elkaar verbonden,  
 vol vuur en veerkrachtig.

JAARTHEMA 2024-2025:  
 HIER BEN IK

SAVE THE DATE

Seizoen 2024-2025

zaterdag 21 september 2024  
 vrijdag 18 oktober 2024  
 zaterdag 23 november 2024  
 zaterdag 21 december 2024  
 zaterdag 25 januari 2025  
 vrijdag 7 maart 2025  
 zaterdag 12 april 2025  
 vrijdag 16 mei 2025

vrijdagavond 19:30-21:30 uur  
 zaterdag 13:30-16:00 uur