

Bestuurs verslag 2023

Statutaire naam, vestiging en bereikbaarheid

Stichting Unite in Christ
De Feart 141, 9247 CN Ureterp
E-mail: info@uniteinchrist.nl
Website: www.uniteinchrist.nl
KvK: 01123167

Oprichting Stichting

Bij notariële akte d.d. 3 december 2007 verleden voor notaris A. de Vries te Ureterp is opgericht de Stichting Unite in Christ. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van Stichting Unite in Christ.

Bestuurssamenstelling

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:

- W. Jongsma (voorzitter)
- I. Otter (penningmeester)
- R. Riedstra (secretaresse)

Doelstelling van de stichting

Door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten de liefde van God verspreiden in Noord Nederland, vanuit Gods Woord.

Algemene verwoording gebeurtenissen van het jaar 2023.

Het jaar 2023 is opnieuw een jaar van diverse veranderingen en waarbij een groei in activiteiten plaats vond en bijeenkomsten ook door meer mensen werden bezocht. Dat is fijn, omdat we als een beweging van Gods Geest in Noord Nederland willen opereren vanuit de strategie: oproepen, toerusten en dienen.

De totale **Financiën** van de Stichting laten een mooie ontwikkeling zien en zijn voor elk onderdeel gezond, maar ook in zijn totaliteit. We hebben een mooie buffer, maar dat is ook noodzakelijk ivm de grootte van de afzonderlijke activiteiten. **Daken voor Armenië** heeft elk jaar 1 of 2 keer een outreach en heeft daarbij een eigen reserve. **Pinksterfeest 316** is een evenement met een jaarlijkse groei, waarbij we reservering van 30000 euro noodzakelijk vinden. **Friese Rijders voor Oekraïne** heeft een fors aandeel in de liquide middelen. Per 01 januari 2024 zijn die overgedragen naar een eigen stichting. Daarnaast willen we gaan investeren in **onze visie voor Noord Nederland** om in dorpen/gehuchten contacten te leggen waarbij we samen onderweg willen gaan om de liefde van God zichtbaar te maken en ruimte komt voor de beweging van Gods Geest.

Heel mooi om te noemen is dat de financiën goed worden gebruikt. Het **totaal bestedingen** aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is ongeveer **93 %**.

Als beloningssysteem wordt aan enkele medewerkers een vrijwilligersvergoeding toegekend. Voor activiteiten waarbij we onvoldoende capaciteit, kennis of expertise hebben huren we soms mensen in. Die kosten worden op factuurbasis verrekend.

We kijken altijd of er mogelijkheden zijn om samen te werken met andere organisaties om het geluid in de dorpen te versterken. De veelbelovende contacten met 'Brother in Arms' en 'Feel Welcome' hebben zich niet door gezet.

De activiteiten van de 'Friese ridders voor Oekraïne' zijn met ingang van 01 jan 2024 overgegaan naar een eigen Stichting. De activiteiten kregen voor wat betreft vormgeving een omvang en inhoud, waarbij de activiteiten en benutting van de financiën beter tot hun recht kunnen komen.

Wel hebben we 3 keer een Unite in Christ avond belegd om de beweging meer inhoud te geven. Daarnaast bidden we 1 keer in de 14 dagen voor Noord Nederland op de zondagochtend via zoom. Dit jaar is een aanzet gemaakt om in de dorpen fysiek te gaan bidden.

Ook zal dit jaar voor ons de geschiedenis ingaan als het jaar van een doorbraak. Dit is met name verwoord in Pinksterfeest 316.

We zijn dankbaar voor wat God ons met elkaar heeft gegeven, maar ook in elkaar. We zijn samen opgetrokken in eenheid.

Als bestuur bedanken we elke vrijwilliger voor de inzet binnen Unite in Christ om samen met ons het goede nieuws van Jezus Christus in eenheid over kerkmuren heen te vertellen en zichtbaar te maken.

Zo kijken we vol vertrouwen uit naar nieuwe dingen voor het komende jaar. God is goed en trouw. Zijn plan gaat door. Hij zal wel wegen vinden waar onze voeten langs kunnen gaan.

Kort verslag en overzicht van de activiteiten

Pinksterfeest 316 - Het nagalmen en de grote doorbraak!

Pinksteren rond het jaar 33: De grote doorbraak

Dat was een grote knaller op het eerste Pinksterfeest. De Heilige Geest kwam met vuur en kracht. De woorden uit Joël werden waarheid. 'In die dagen zal God zijn Geest uitstorten over allen die Hem dienen, mannen zowel als vrouwen, en zij zullen Zijn woorden spreken. En Hij zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op de aarde. En het zal zijn, dat iedereen, die de naam van de Here aanroept zal worden gered.' (Hand 2).

Dat was wat er gebeurde op de eerste Pinksterdag. Niemand kon er omheen. Een krachtige doorbraak, waarbij mensen zich omkeerden en een ander leven gingen leiden. Het startpunt, waarbij het Evangelie als een lopend vuurtje de wereld over ging. Bij de voorbereiding van dit Pinksterfeest 2023 hebben we terug gekeken naar deze eerste keer en met dezelfde verwachting en verlangens uitgekeken voor deze editie. Opnieuw een krachtige doorbraak. God kijkt naar jou om?! Dat is werkelijkheid geworden met Pinksteren. Voor iedereen die Hem dient.

Hij heeft woord gehouden, naar ons omgekeken, geleid en rijk gezegend. Die hebben ook geleid tot krachtige keuzes binnen onze organisatie.

Het Pinksterfeest is krachtig en verbindend geweest. Het begon met Square (tienerevenement) om beide evenementen op het zelfde terrein te houden. We kenden elkaar niet en herkenden elkaar direct als broers en zussen. De ruimte, die de boeren en betrokkenen in de omgeving hieraan gaven. Machtig. Daarnaast het perfecte weer. God keek naar ons om! Geen vraagteken.

Woorden, die we terugkregen vanuit de vrijwilligers, kampeerders en bezoekers waren:

God keek naar mij om, zichtbaar aan het werk in ons midden, bemoedigende gesprekken, kracht van de Heilige Geest mogen ervaren en zien, aanraking van God, geestelijke boost, blijdschap, de doop, kwam om te geven, mocht zelf meer ontvangen, de zalving, respect voor elkaar, vrede van God op het terrein, basis om te bouwen, proeven van de eenheid met God en elkaar, dienst voor mensen met beperking (vaak genoemd), de kinderprogramma's, tiener- en jongerenprogramma, het mannenkoor, een plek voor het hele gezin, kamperen en elkaar daar ontmoeten: bijzonder, samen aanbidden, lekker eten, veel liefde ontvangen, de eenheid bij de viering van het avondmaal, het afsluiten met de kinderen in de ochtend dienst, etc.

Hierbij een getuigenis van Nanneke. <https://www.youtube.com/watch?v=Z-AGySfnHms>

Aan God alle eer. We zijn dankbaar en blij. Sponsors, giftgevers, vrijwilligers, bezoekers: iedereen, die dit mogelijk heeft gemaakt bedankt! Het was een prachtige zegen!

Wat blijft er nagalmen?

Dat is voor iedereen anders. Pinksteren – als de grote doorbraak? Misschien galmt de vraag: 'Wat moeten we doen' ook wel na? Of de ervaring van de eenheid en de verbondenheid over kerkmuren heen, etc. De Heer wil je leiden waar je ook gaat en/of staat. Dat is Zijn belofte. Hij zal naar je omkijken! Bouw je leven op de rots door als de wijze te bouwen door te horen en te doen.

Pinksteren: Als startpunt, waarbij het Evangelie over de hele wereld ging. Misschien ook nu voor jou op jouw plek. Als Stichting Unite in Christ, waarvan Pinksterfeest 316 een onderdeel is, ervaren we die opdracht voor Noord Nederland. Een doel is: Plaatsen van ontmoeting en verbinding in Noord Nederland creëren van waaruit er in de dorpen/steden en gehuchten een beweging van Gods Geest kan ontstaan over kerkmuren heen. In de éénheid in Christus zit de kracht naar buiten!
Dankbaar, gezegend en blij.

Noordervrouwen

Tijdens het Pinksterfeest is er jaarlijks een vrouwen en een mannenavond. De wens was, dat er ook Noordervrouwen zou ontstaan. Een plek in het Noorden voor en van vrouwen, waar ze een plek vinden om te verbinden, te groeien en op gebouwd te worden. Een plek waar ze een hand op de schouder kunnen krijgen en samen onderweg kunnen zijn. *Psalm 37:4 en 5. Verheug u in de HERE, dan zal Hij u geven wat u nodig hebt en waar u naar verlangt. Vertel alles wat u bezighoudt aan de HERE en vertrouw Hem.*

Noordervrouwen heeft eind 2023 een start gemaakt onder leiding van Janine en Jannie Holtrop en Geartsje Kingma met een wandeltocht en een kampvuuravond.

Noordermannen

We kijken met dankbaarheid en tevredenheid terug op 2023. Het thema voor het seizoen was 'vernieuwing. Jaren geleden is Noordermannen vanuit de huiskamer ontstaan. Inmiddels zijn de Noordermannen actief in de drie noordelijke provincie Friesland, Groningen en Drenthe op 11 locaties. En op de meeste locaties is de groep te groot voor een huiskamer. In Groningen is er een boer die zijn stal helemaal heeft verbouwd. Hij heeft een aparte ruimte laten bouwen waar de Noordermannen samen kunnen komen. Er zijn ook mannen die samenkomen in een buurthuis is of op een industrieterrein of in het bedrijfspand van ondernemers. Een keer in de maand komen de lokale groepen samen. Er wordt voor de ze bijeenkomsten altijd een spreker geregeld die een thema behandelt waarbij de nadruk ligt op het na gesprek. Geen preek, maar een goede voorzet, zodat mannen er over door kunnen praten. We willen anders zijn dan een kerk. We willen een plek zijn waar mannen eerlijk mogen zijn en elkaar scherpen. Vanuit de 11 locaties mochten we dienen om bezoekende mannen te helpen dichterbij God te komen en door middel van ontmoeting ook kameraadschap te ontwikkelen. Begin januari was er een gezamenlijke Noordermannen avond met 500 mannen in Bakkeveen, waar de mannen een ontroerende en opbouwende tijd van aanbidding met elkaar hadden. Dat is elk jaar weer een machtig hoogtepunt om samen in de naam van Jezus bij elkaar te zijn en te worden aangemoedigd. Op het Pinsterfeest is de vrijdagavond voor de mannen ingericht. Daar worden naast de locaties ook de mannen uit Noord Nederland uitgenodigd. Daar waren dit jaar een kleine 400 man. Deze weg wordt ook door steeds meer mannen gevonden. De Bijbeltekst uit Jozua 24:15 *'Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen'* blijft de grondslag en tot de verbeelding van de Noordermannen spreken. Het kernteam bestaat opnieuw uit 3 leden. Han Jansen is gestopt. Daarvoor is naast Timothy van de Vliet en Rob van der Hoek, Fedor Christiaanse in de plaats gekomen.

Hope for Friesland

In 2023 mochten we de vrouwen bezoeken die in de prostitutie werken. Om de week zochten we hen op in de bordelen in Leeuwarden. Vier keer per jaar gingen we naar de clubs in Nijeveen en Meppel. We mochten de vrouwen vertellen dat God van ze houdt en dat ze kostbaar zijn in Zijn ogen. We hebben ontroerende ontmoetingen gehad. We schrijven er soms over op onze facebook pagina Hope for Friesland. Er werken steeds minder vrouwen in de publieke prostitutie, daarmee bedoelen we, vrouwen die werken achter de ramen of in de clubs. Maar we weten dat de prostitutie niet minder is geworden. Heel veel vrouwen bieden zich aan via internet, dan hoeft er geen kamerhuur betaald te worden. De situatie van deze vrouwen is kwetsbaar. We hebben getracht contact met deze vrouwen te krijgen door hen op internet op te zoeken en sms'jes te sturen. Tot nu toe reageren niet veel vrouwen op onze berichten. Daarom zijn we gestopt met sms'jes sturen. We denken dat dit een goed plan is, hebben er vrede over. Toch blijven de vrouwen, die zich aanbieden via internet, in onze gedachten. We bidden hoe we hen kunnen bereiken en bidden of de Here hen tegemoet wil komen met Zijn liefde. Zoals Hij ook ons tegemoet gekomen is met zijn liefde!

Onderwijs

In 2023 hebben we als onderwijs een jaar van bezinning gehad om na te denken en paden te verkennen voor de toekomst. We hebben een drietal Unite in Christ avonden belegd in een dorp met als doel Christenen in eenheid samen te brengen en zichtbaar te worden. Daarnaast is in september vanuit Stichting return of hope een lifieschool (<https://lifeschool.nu/>) in Drachten gestart voor Christenen om tot persoonlijke bloei te komen. Vanuit ons onderwijsteam wordt de life school geleid en pastoraal ondersteund. Er zijn ruim 70 deelnemers. Er is veel enthousiasme voor deze school en kijken uit naar wat het zal brengen.

Friese ridders voor Oekraïne

De focus voor 2023 is het leveren van humanitaire goederen, als Winterjassen, slaapzakken, thermokleding, maar ook goederen zoals power Banks. Ook zijn er medische hulpmiddelen, kinderbijbels, inventaris voor scholen etc. heen gegaan, zodat er op alle mogelijke manieren wordt ondersteund. Daarnaast is er een actie geweest met als doelstelling om 100 generatoren naar de gebieden te brengen waar de stroomvoorziening is uitgevallen. Dat zijn er uiteindelijk 350 stuks geworden. Een prachtige zegen.

Alles wordt mee mogelijk gemaakt door giften, chauffeurs, sponsorlopen op basisscholen, collectes in kerken etc. We zijn dan ook enorm dankbaar en trots dat we Gods werk hierin mogen uitvoeren en in schrijnende gebieden hoop en licht mogen brengen.

Zolang de oorlog duurt, proberen we met het bieden van humanitaire hulp onze broeders en zusters in Oekraïne zoveel mogelijk te ondersteunen. Met ingang van 2023 is het plan opgevat om meer hulp te kunnen bieden. Er is een schrijnend tekort aan eten in de oorlogsgebieden. Met de actie '**Vul een banendoos, help Oekraïne**' is het plan opgevat samen **100.000 banendozen** naar Oekraïne brengen. Deze dozen gaan naar burgers, met name in de frontliniestreek. Maar ook kwetsbare ouderen, gehandicapten in de rest van het land weten we te bereiken via ons netwerk, wat we hebben opgebouwd. Er wordt een heel pakhuis ingericht om dat mogelijk te maken. Met deze start is besloten om van de Friese Ridders een eigen Stichting te laten worden.

Daken voor Armenië

Daken voor Armenië heeft een plek onder de Noordermannen van unite in Christ. Elk jaar gaan er ook een aantal Noordermannen mee naar Armenië. Noordermannen heeft in april 2023 een verkenning reis gemaakt.

Tijdens deze reis hebben we van 12 huizen, de daken ingemeten.

Dit ter voorbereiding, om tekeningen te maken en materiaal te bestellen.

Aansluitend zijn de vrijwilligers begonnen met het verzamelen van giften, om de uitvoering te kunnen bekostigen.

In herfstvakantie van 2023 hebben we een reis gemaakt met 20 vrijwilligers.

In het dorp Hartagyugh hebben we uiteindelijk alle 9 huizen van nieuwe (dichte) daken mogen voorzien. Daarnaast hebben de bewoners van het dorp, met de door getekende en toegeleverde materialen zelf 3 daken gemonteerd. Daarmee is weer een belangrijke stap gezet in de zelfredzaamheid van de dorpsbewoners. Naast de daken hebben we ook nog 32 kozijnen met nieuwe ramen laten plaatsen.

De ontwikkeling van het dorp heeft ons doen beseffen dat we dit dorp en zijn bewoners een flinke duw in de goede richting hebben kunnen geven. Ze ervaren, dat er mensen zijn, die naar hen omkijken en wie weet zien ze ook daarheen de liefde van God, die zichtbaar wordt in hun moeilijke omstandigheden. Hoop en liefde brengen. En het bijzondere is, dat wij dat ook weer mee terug nemen naar huis. De grondtekst van de Noordermannen heeft zo ook een belangrijke uitwerking in 'Daken voor Armenië'. Joz. 24:15, waar staat: Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. Dat mist zijn uitwerking niet in Armenië, maar ook thuis weer. Het galmt nog weken lang na. We zullen onze aandacht volgend jaar verleggen naar een nieuw dorp Vahagni.